

PETER LAMBERT  
vertelt

# DE GENEZING VAN DE KREKEL

'De genezing van de krekel'  
is beschikbaar voor  
reisvoorstellingen.

Meer info bij Peter Lambert  
0477 644 323  
peter.lambert2@telenet.be

Op een dag voelt de immer vrolijke krekel iets vreemds in zijn hoofd, een zwaar en somber gevoel dat niet meer wijken wil. Het hele dierenbos reageert nu eens met ongeloof, dan met onbegrip. De krekel zakt diep weg in isolement en treurigheid. Het somber gevoel houdt al zijn plannen tegen. Tot hij op een dag, even plots als onverwacht, toch geneest.

'De genezing van de krekel' is wellicht het meest ontroerende en mooiste verhaal dat ooit over depressies werd geschreven. Toon Tellegen werd ervoor bekroond met De Gouden Uil in 2000. Het is een empathisch en hoopvol verhaal dat inspirerend werkt voor al wie ooit met depressie geconfronteerd is of wordt.

Peter en Ans Lambert vertellen het met lijf en leden. Muzikaal atmosfericus Kim Mees doet het met Afrikaanse en Aziatische natuurinstrumenten. Samen met de eekhoorn hebben zij het aan elkaar beloofd: de krekel zal genezen!

PETER LAMBERT  
vertelt

# DE GENEZING VAN DE KREKEL

verhaal  
TOON TELLEGEN  
muziek  
KIM MEES  
tekst  
ANS & PETER LAMBERT

